

# TWEEDE WERELDOORLOG BLOG

Hey allemaal en leuk dat je mijn blog leest! Mijn naam is Lara, ik ben 15 jaar oud en woon in een klein dorpje in Friesland. Ik wil in deze blog graag wat informatie delen over mijn woonplaats en regio in de Tweede Wereldoorlog. Ik ga het onder andere hebben over hoe mensen hier leefden, wat er gebeurde en wat we er aan hebben overgehouden.

Op de zelfde dag als de bombardementen in Rotterdam landde het eerste Duitse vliegtuig ook in Leeuwarden. Op de vliegbasis.



Mensen wisten niet wat hun te wachten stond. Veel Friezen werkten op het land en werden in de oorlog werkloos. Mensen waren arm en hadden weinig te eten. Het was overal in Nederland erg zwaar. Er werden uitkijkposten langs de kust geplaatst van de Waddenzee en het IJsselmeer. Mijn opa's ouders waren in onze regio in de oorlog, daarom heb ik hem wat vragen gesteld over hoe het toen hier was. Hij vertelde me dat het ook deels lag aan waar je werkte hoe je het had. Bij sommige banen werd je namelijk niet meegenomen door de Duitsers. Hij weet ook dat er een korte tijd een kennis heeft ondergedoken in hun kelder. Ik vroeg aan hem: hadden ze daar wel genoeg voedsel voor?. Hij zei: nee, maar dat hadden ze sowieso al niet. Het kwam er op neer dat niemand in die tijden dat had.

Alle jonge mannen in de tijd van de oorlog moesten naar Duitsland, om te werken in fabrieken. Als je dit niet deed moest je onderduiken anders werd je meegenomen naar een strafkamp. In onze regio werd er ook gefraudeerd, mannen werden onder andere afgekeurd voor Duitsland door een dokter. Er was natuurlijk geen echte reden voor maar doordat je bewijs had hoefde je niet naar Duitsland.

Als je geluk had kon je overdag werken op het land of in de kassen.

Overdag was er in Franeker geen vervoer mogelijk vertelde mijn opa. De Engelse jagers schoten alle mensen dood. Hierdoor zijn veel Franekers overleden. Veel vervoer werd in die tijd nog gedaan met paard en wagen. 's Nachts natuurlijk, er was een avondklok maar soms moest je het wagen.

## **Bomaanval in Franeker:**

Op 25 april 1942 om 3.30 werden er allemaal bommen op Franeker gegooid. 50 gebouwen werden getroffen. Dat was in de straat waar op dit moment onder andere in de Eise Eisingastraat-

Froonacker-Zilverstraat waar nu de koornbeurs is. Ook het planetarium was beschadigd en is gerestaureerd.

### **Bevrijding Franeker:**

Op 15 april (ook de dag dat Leeuwarden bevrijd werd) werd s' morgens vroeg werd een brug genaamd de Saakstra brug opgeblazen. Dit was omdat de Duitsers wisten dat de Canadese bevrijders er aan kwamen. Deze brug was de manier om in Franeker te komen. Toen de Canadezen aankwamen werd de brug al snel gerepareerd en werd Franeker bevrijd. Iedereen was blij! De oorlog was voorbij! Het was feest, de korpsen van de buurt kwamen spelen en er was veel vreugde. Dit was de dag dat ze even niet nadachten over wat er was gebeurd maar blij waren dat het voorbij was. Wel viel het natuurlijk op dat je bepaalde gezichten mistte. De gezichten van de mensen die waren omgekomen of ergens anders in Nederland of Duitsland zaten.



Dit was de bevrijding in Franeker. Kijk hoe blij iedereen is!!!

In Dongjum is een oorlogsmonument voor 5 mensen die op 8 maart 1945 zijn doodgeschoten. Hun namen zijn: P.A. Glastra van Loon, J. Hijlkema, B. van der Pal, G.C. Tinkelenberg en H. Röth. Na de oorlog hebben ze dit monument neergezet om de mensen te herdenken. Af en toe liggen er nog steeds bloemen of staan er kaarsen. Oftewel, dit wordt dus niet zomaar vergeten en dit blijft een belangrijk ding in onze maatschappij.



Op 4 en 5 mei gebeurt er in onze regio met corona een stuk minder. Eerst waren er nog een aantal bevrijdingsfestivals, maar nu niet. Op herdenkingsdag is iedereen om 20.00 natuurlijk stil bij wat er in de oorlog is gebeurd. Ook zijn er mensen die hun familie/ vrienden die zijn overleden in de oorlog soms opzoeken. Op bevrijdingsdag denkt iedereen aan hoe vrij we zijn.



Ik heb ook een leuk tipje voor als je zelf eens wil gaan zien hoe dat er nu aan toeging in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn namelijk vlakbij Tzummarum zijn mooie bunkers wat vroeger van de Duitsers was. Je kan een begeleider regelen die je hier alles over vertelt!

Ik denk dat we hier door de oorlog meer respect voor onze vrijheid hebben gekregen. Ook vindt voor de jongere generatie het denk ik bijzonder om verhalen over de Tweede Wereldoorlog te horen. Je leert hiervan en kijkt naar hoe mooi je het nu zelf hebt. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog altijd een stukje van Friesland maar eigenlijk heel Nederland zou zijn. Zonder de oorlog zouden er vast veel dingen anders zijn geweest. In mijn woonplaats specifiek denk ik dat de monumenten hierboven iets is wat de oorlog heeft nagelaten.

Heel erg bedankt voor het lezen van mijn blog! Ik hoop dat je het leuk vond!

Lara Miedema  
Klas H3A

