

De perfecte kerst!

Het was 6 december 2020, de PERFECTE dag om de kerstboom op te zetten in de loods van de 4 vriendinnen! Dus Samira, Mila, Julia en Roos gingen naar de bus om een kerstboom te halen. Ze stonden bij de bushalte en toen zei Samira: "Ik ben mijn mondkapje vergeten..." "Samira weer natuurlijk!" riepen Julia, Mila en Roos in koor. Dus liepen ze naar Samira haar huis om het mondkapje op te halen. Na een half uur zoeken in Samira haar huis vond ze hem eindelijk! "Kunnen we nu dan gaan?" vroeg Mila. "Ja" zei Samira. Ze deed de deur van haar huis weer dicht en ze liepen weer naar de bushalte. Toen waren ze er eindelijk, maar te laat voor de bus... "Oh ohw..." zei Samira. "WAT NOU WEER?!" vroegen Julia, Mila en Roos. "Ik heb per ongeluk het mondkapje van mijn broertje meegenomen..." zei Samira. "Welke van de honderdduizend broertjes?" vroeg Mila. "Dat doet er niet toe!" zei Samira. Ze liepen maar weer naar haar huis om een nieuw mondkapje te halen. Toen ze weer bij de bushalte stonden, konden ze gelijk de bus in. Ze waren bij: "Het paradijs van de kerstbomen" aangekomen. Daar haalden ze de grootste en beste kerstboom die ze konden vinden! Waar ze geen rekening mee hadden gehouden, was dat de kerstboom natuurlijk niet in de bus past... Dus belden ze de vader van Mila, die kwam met een busje en touw. Na een uur hadden ze de kerstboom aan het busje gebonden en konden ze weer naar de loods. Toen ze bij de loods aangekomen waren, gingen de 4 meiden de kerstboom opzetten. Na een half uur stond de kerstboom. Ze moesten hem alleen nog versieren, dus gingen ze naar zolder om allemaal kerstversiering op te halen. Ze hadden de kerstboom versierd, maar er miste nog één ding: DE PIEK! Dus Samira ging op Mila haar schouders, Julia op de schouders van Mila en Roos op Julia haar schouders en zette de piek erop! "KLAAR IS KEES!" zei Roos. De 4 meiden juichten en sprongen in het rond! "Laten we het gaan vieren met warme chocolademelk!" zei Roos. "'Ja lekker!' riepen de andere 3 meiden enthousiast. Roos ging naar de keuken en gooide melk in de pan, terwijl ze kopjes, marshmallows en slagroom pakte. Roos liep even naar de anderen, om te zeggen dat het bijna klaar was. Ze liep weer terug naar de keuken en toen... was de melk overstromd! Ze maakte het schoon en deed nieuwe melk in de pan. En dit keer bleef ze erbij. Na even wachten goot ze de melk in de 4 glazen, wat chocolademelkpoeder erbij, wat slagroom en wat marshmallows. Roos liep naar Samira, Julia en Mila om het aan ze te geven. "Lekker, dankjewel!" zeiden ze in koor. Ze gingen met z'n allen op de bank bij de houtkachel het lekker opdrinken. Ze zouden ook gelijk lootjes trekken met z'n 4en, dus maakten ze allemaal een lijstje en het bedrag waarvan je cadeautjes kon kopen was €15. De meiden hadden hun lootje dichtgevouwen en in een bak gedaan. Mila trok als eerste en had Roos getrokken, daar was ze heel blij mee! Roos had led strips op haar lijstje en nog meer, dus dat kon Mila mooi bestellen! Samira, Roos en Julia gingen weer uit de loods en namen afscheid van elkaar. Toen ze weg waren kon Mila nog mooi in de loods zitten kijken wat ze zou bestellen. Uiteindelijk vond ze een led strip van €8! Dus heeft ze die gauw besteld en ze ging nog naar de stad om meer cadeautjes te kopen. Toen was het alweer 6 uur en ging Mila naar de loods, want ze had om 18:30 uur met Julia, Roos en Samira afgesproken om te eten. Toen Mila weer bij de loods aankwam, zaten Julia, Roos en Samira al op de bank. Mila ging er gauw bij zitten en ze gingen bespreken wie het eten ging maken. "We kunnen ook gewoon pizza bestellen." stelde Julia voor. "Dat is een goed idee!" zei Roos. "Jaa!" zeiden Mila en Samira. "Wat willen jullie?" vroeg Roos aan de andere 3 meiden. "PIZZA HAWAII!" riepen Samira en Mila. "Oke! En Julia?" "Salami!" "TOP! Dan delen wij een pizza salami en Mila en Samira een pizza Hawaii!" zei Roos blij. "'Ik bestel wel!' zei Samira. "Oké! Dan maken wij nog wat lekkers voor erbij, stokbrood, komkommers en dat soort dingen." Na een half uurtje was de tafel helemaal gedekt met lekkere hapjes. Er miste nog één ding; DE PIZZAS! Dus de meiden wachtten, en wachtten, en wachtten. Ze hadden alle hapjes al opgegeten, want de pizza's kwamen een uur te laat... Ze gingen voor de grap met z'n allen naar de pizzeria toe

om te kijken, maar het sneeuwde! "YESS!" Dachten de meiden, "WE KUNNEN OP DE SLEE!" Dus ze pakten de slee en gingen er met z'n 4en op, de slee ging namelijk automatisch. Ze waren bij de pizzeria aangekomen en Julia vroeg aan de baas: "Hoi tante Rigt, een uur geleden had onze pizza er al moeten zijn..." "Huh?!" Maar ik had Petra naar jullie toegestuurd, maar ze kwam niet meer terug..." "Wij zullen haar vinden!" zeiden de 4 vriendinnen in koor. "Laten we gaan op de slee!" "Doen jullie voorzichtig?" vroeg Rigt bezorgd. "Tuurlijk!" riepen de meiden, ze waren al vertrokken. Ze gingen de weg terug naar de loods om te kijken of Petra daar ergens was, maar ze konden haar niet vinden. Opeens rook Mila een geur. "Hmm, het ruikt naar salami." "We hebben het nu niet over salami!" zei Julia boos. "Mila heeft gelijk, het kan een aanwijzing zijn om ons naar Petra te brengen!" zei Roos opgewonden. "Laten we de weg terug naar onze loods gaan volgen om te kijken of we aanwijzingen vinden!" Toen de meiden op de slee weer terug waren "gereden", hoorden ze onderweg een stem die klonk als Petra zeggen: "Dit is zo cool!" Ze keken opzij om te kijken of ze haar konden vinden. Het enige wat ze zagen was een sneeuwpop. "Daar zit Petra vast in!" riep Mila. "Laten we hem gauw kapot maken!" Ze gingen met z'n vieren de sneeuwpop slopen, maar helaas zat Petra er niet in... Toen kwamen er 2 jongetjes van ongeveer 6 jaar aan met takjes. "Wat hebben jullie met onze sneeuwpop gedaan?!" Vroegen ze boos. "Oh sorry, we waren naar iemand opzoek en we dachten dat ze misschien in deze sneeuwpop zat maar nee... "Oké maakt niet uit", zei het ene jongetje. "Ik ben Sven!" Toen zei het andere jongetje: "En ik ben Tiemen!" "Hallo! Ik ben Julia, en dit zijn Mila, Samira en Roos! "Hoi!" "We hebben alleen één probleem..." zei Mila. "Wattan?" Vroegen de jongetjes. "We zijn dus opzoek naar een meisje, Petra, maar we kunnen haar niet vinden... Willen jullie helpen?" vroeg Roos. "Dan staat er namelijk iets op jullie te wachten" "Ehm.. Wat vind jij Sven?" vroeg Tiemen. "Prima!" "TOP!" zei Roos blij. "Laten we op de slee gaan!" Roos drukte op een knop waardoor de magische slee opeens langer werd. "Stap in!" zei Samira. Ze reden wat rond om te kijken voor aanwijzingen of zoiets. En toen opeens... VIEL DE SLEE NAAR BENEDEN en vielen ze allemaal in één of andere grot. "AAAAAAH" "Waar zijn we?" Vroegen de jongetjes. Waarop Samira antwoordde: "Ik weet het niet." "Dit lijkt op een grot." "Ik wil eruit!" Riep Mila. "MHHH" klonk het weer opeens. "Misschien is Petra ontvoerd en hier heen gebracht." zei Roos. "Ja! Laten we voorzichtig gaan kijken." zei Julia. "Stil eens!" zei Mila. "Ik hoor kerstmuziek." "Misschien is dit de werkplaats van de kerstman." zei Sven. "Nou..." zei Samira. "De kerstman bestaat niet!" "Wel!" riep Sven. "Niet!" riep Samira. "Wel!" "Niet!" "Wel!" "Niet!" "HOHOHO niet zo'n ruzie maken, straks komen jullie op de stoute lijst!" Klonk een oude mannenstem achter hun. "Kerstman?" vroeg Samira verbaasd. "Wat is er Samira?" zei de kerstman. "U, u bent het echt!" "Ja ik hoop het maar." zei de kerstman. "Zeg trouwens maar: je, niet u, dan voel ik me zo oud." "Maar u bent toch ook oud?" vroeg Julia. "Nee joh ik ben nog maar duizend, tweeduizend, ik weet het niet..." "Ziet u, uhm ik bedoel zie je wel?" zei Julia. "Oke, oké" zei de kerstman. "Maar waarom zijn jullie hier eigenlijk?" "Nou we zijn opzoek naar een pizzabezorger; Petra!" zei Mila "Hoe heet ze van de achternaam?" vroeg de kerstman. "Palma!" riep Samira. "Oh die ken ik, die viel 3 uren geleden net zoals jullie in mijn werkplaats." "Echt?!" vroeg Roos. "Zeker! Ze bleef hier een tijdje, want ze was een beetje afgeleid door de warme chocolademelk." zei de kerstman. "Waar is ze?" Vroeg Julia. "Kom maar mee!" zei de kerstman. De kinderen liepen achter de kerstman aan, naar zijn werkplaats. "Petra!" riepen de meiden en ze renden naar haar toe." "Oh hey meiden!" riep Petra. "HEY!" zeiden de meiden opgelucht. "Ik was afgeleid door deze heerlijke chocolademelk!" zei Petra terwijl ze nog een slok nam. "Deze chocolademelk gaat namelijk nooit op! Sorry dat ik jullie ongerust maakte. "Geef niet hoor! We hebben dankzij jou de kerstman ontmoet!" riep Julia. "Ja! Dit is super gaaf!" zeiden de jongetjes. " "Maar het is nu wel echt tijd voor jullie om te gaan!" zei de kerstman rustig. "Ja ik denk het ook!" antwoordde Mila. "Dag kerstman!" zeiden alle kinderen." "Doeii!" zei de kerstman. En de kerstman bracht hun weer uit zijn werkplaats. Toen de kinderen weer weg waren, zei de kerstman tegen zijn

elfjes: "Zo! Dan kan ik die Tiemen ook weer van de stoute lijst afhalen!" "De kinderen stonden toen weer buiten en toen zei Sven: "Was dit de verrassing dan?" "Nee, zeker niet!" zei Roos. "maar we hebben één probleem... Het cadeautje was toen we naar beneden vielen uit elkaar gevallen..." En opeens zweefde er een ingepakt cadeautje uit de werkplaats van de kerstman. "De jongetjes gingen kijken, en hun naam stond erop. Ze maakten het cadeautje open en zeiden: "WOW DIT IS HET BESTE CADEAU EVER! BEDANKT!" Er zat een nieuwe slee in. "Alsjeblieft!" zeiden Roos, Julia, Samira en Mila. "Ga nu maar gauw naar huis!" zei Roos zacht. "Het is al laat!" "Oké! Doeii!" zeiden de jongetjes. "HOHOHO wacht eens even!" klonk een stem. Het was de kerstman en hij zei: "Jullie moeten me beloven dat jullie dit tegen niemand vertellen!" "Okee kerstman!" zeiden ze allemaal. "Doei kerstman!" "Dag!" zei de kerstman en hij verdween weer. "Oke, ga nu maar echt naar huis!" zei Mila tegen de jongetjes. "Doeii!" "Doeii!" riepen ze terug. "Laten wij ook maar gaan!" zei Julia. "Ja!" zeiden Samira en Mila. Ze liepen weg en Roos bleef nog heel even staan. "Bedankt kerstman!" fluisterde ze. "Graag gedaan!" klonk een zachte stem. En Roos rende weer gauw naar de meiden. Ze liepen met z'n 5en naar de pizzeria om Petra te brengen. "Oh daar ben je!" riep de baas, Rigt. "Waar bleef je?" vroeg ze. "Ohw ik was gevallen in de kou..." loog Petra. "Ohw, gaat het weer?" vroeg Rigt. "Het gaat super!" zei Petra. "Mooi! Dan gaan we weer!" riep Julia. "Wacht nog heel even!" zei Petra snel. "Ik heb nog iets voor jullie, hier!" Ze gaf een pizzadoos. "Maak het open als jullie thuis zijn!" voegde Petra er aan toe!" Okee, doeii" zeiden de 4 meiden." "Doeii" antwoordden Petra en Rigt. Toen Samira, Julia, Mila en Roos weer terug in de loods waren, gingen ze bij de kerstboom de pizzadoos openen. En wat zat erin? EEN BEVROREN SALAMI EN HAWAII PIZZA! De 4 meiden barstten in lachen uit. En vielen in de loods in slaap.

24 december 2020, op kerstavond gingen ze met z'n 4en kerst vieren. Het was een super leuke avond! Ze gingen de cadeautjes openmaken. Mila had Roos getrokken, Roos had Julia getrokken, Julia had Samira getrokken en Samira had Mila getrokken! Ze hadden nog een leuke kerst en een lang en gelukkig leven!!! EINDE!!!!